

Gebed

Als antwoord op de preek zingen en bidden we. Ook dankt de dominee dan – ook namens ons – God voor deze dienst.

Zegening

Alle mensen gaan staan en de dominee zegent ons namens God.

Ten slotte

U bent nu al zo'n anderhalf uur verder en de kerkdienst is ten einde. De kerkenraad verlaat de kerkdienst en ook de rest van de kerk stroomt leeg.

Misschien wilt u alle indrukken rustig verwerken, voel u dan vrij om naar huis te gaan.

Als u nog eventjes wilt napraten over de dienst of iets wilt vragen, spreek dan gerust een van de andere kerkgangers aan. Zij zullen u graag te woord staan.

In ieder geval vonden we het fijn dat u in ons midden was en we hopen dat het voor u een onvergetelijke ontmoeting met God was.

Jezus zegt: 'Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven'.

(Mattheüs 11:28)

www.hervormdharskamp.nl



Hartelijk welkom in onze kerk!

Fijn dat u met ons deze kerkdienst wilt meemaken.
In deze folder vindt u uitgelegd wat er tijdens een kerkdienst allemaal gebeurt.

Wij wensen u een gezegende dienst.

Meer weten?

Neem gerust contact op met onze koster:

Cornelis Mosterd

Edeseweg 220, Harskamp

06-10702658

cornelismosterd@gmail.com

U stapt een keer de dorpskerk van Harskamp binnen. U wilt gewoon eens weten wat ze daar doen elke zondag. Of u bent op zoek naar God. Daar staat u dan. U voelt u een beetje een vreemde tussen de anderen. U bent misschien ook net iets anders gekleed. Voel u daardoor echter niet bezwaard. Voor God bent u geen vreemde. Daarom: van harte welkom in onze kerk! Want dit is de plaats, waar wij Hem en elkaar mogen ontmoeten.

Wanneer u hier voor het eerst komt, is het fijn om te weten wat u zo'n beetje kunt verwachten in een kerkdienst. Vandaar deze informatie. In de hal van de kerk ligt bovendien een Bijbel voor u klaar. Achterin die Bijbel vindt u de psalmen die we tijdens de dienst zingen. Op de borden voorin de kerk staat welke psalmen dat vandaag zijn.

Het programma van een dienst ziet er als volgt uit:

- Inleidend orgelspel
- Kerkenraad komt binnen
- Stil gebed
- Bemoediging en zegengroet
- Zingen
- Voorlezing van de 10 geboden ('s morgens) of van de geloofsbelijdenis ('s avonds)
- Zingen als antwoord daarop
- Voorlezing uit de Bijbel
- Gebed om de Heilige Geest
- Zingen en inzameling van de gaven
- Preek
- Zingen en gebed als antwoord op de preek
- Zingen
- Zegening (staande)
- Kerkenraad vertrekt
- Uitleidend orgelspel

Wat gebeurt er in de kerkdienst?

In de eredienst wil God ons ontmoeten. Hij komt naar ons toe met Zijn zegengroet aan het begin van de dienst: “Genade zij u en vrede...” Ook bij het lezen uit de Bijbel en in de preek is God Zelf aan het woord. En aan het eind van de dienst geeft Hij ons Zijn zegen mee. Zo komt God Zelf de hele dienst naar ons toe met zijn Woord en Geest. En in diezelfde dienst mogen wij bij Hem komen, onze schuld aan Hem belijden. We mogen tot Hem bidden, en onze gaven geven en zingen voor Hem.

Hieronder zullen enkele elementen van de kerkdienst toegelicht worden.

Kerkenraad komt binnen

Een ouderling schudt de dominee de hand, als symbool dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid voor de dienst aan de dominee geeft. Aan het eind van de dienst schudden alle ouderlingen de dominee de hand, waarmee gesymboliseerd wordt dat ze delen in de verantwoordelijkheid.

Stil gebed

In stilte bidden we om een gezegende dienst.

Bemoediging en zegengroet

De dominee spreekt namens ons allen onze afhankelijkheid van God uit:

“Onze hulp en onze enige verwachting is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde geschapen heeft, Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en Die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon.”

Vervolgens groet de dominee ons namens God door te zeggen: “Genade zij u, en vrede...”

Dan zingen we een psalm.

Voorlezing van de 10 geboden ('s morgens) of van de geloofsbelijdenis ('s avonds)

In de morgendienst houdt de ouderling ons de wet van de HEERE voor. Eerst de 10 geboden en dan het ‘grote gebod’. De wet herinnert ons aan wat God van ons vraagt en aan wat onze schuld ten opzichte van Hem daarin is.

In de avonddienst leest de ouderling de geloofsbelijdenis voor.

We zingen een psalm als antwoord hierop.

Voorlezing uit de Bijbel

De ouderling leest uit de Bijbel een of meerdere gedeelten voor, waarover de preek zal gaan.

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door Heilige Geest

De dominee bidt om de aanwezigheid en de werking van de Heilige Geest. Hij bidt dat we het Woord van God mogen begrijpen en dat het ons zal raken.

Inzameling van de gaven

We hebben van God veel gekregen, en van die gaven willen we ook weer dankbaar delen. Daarom zamelen we elke dienst geld in. Uiteraard is dit op vrijwillige basis. Tijdens de inzameling zingen we ter voorbereiding op de preek.

Preek

De dominee gaat aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel, Gods Woord verkondigen en uitleggen. Dit neemt behoorlijk wat tijd in beslag. De dominee probeert de boodschap zo goed mogelijk te verwoorden en dicht bij ons hart te brengen. Het is immers Góds boodschap aan ons, een belangrijke boodschap dus!